

Jan Van der Roost

Ecce mundi gaudia

Kerstsuite voor kinderkoor, fluit en harp

Geschreven in opdracht van Die Ghespeelkens-Wilrijk
Opgedragen aan Jo Remans

D/2002/6045/043

Ecce Mundi Gaudia

kerstsuite voor kinderkoor, fluit en harp
opgedragen aan Jo Remans
geschreven in opdracht van De Gespeelkens - Wilrijk

op CD E193

1. Daar komt een schip geladen

Jan Van der Roost

♩ = 46 10

1. Daar komt een schip, ge - la - den tot

14
aan het hoog - ste boord, draagt Gods zoon vol ge - na - de, des

18
Va - ders eeu - wig woord. 2. Hoe 't schip het wa - ter

22
klief - de! Het bergt een kost - b'ren last; het zeil, dat is de

26
lief - de, de heil' - ge Geest de mast. 7

36
3. Het an - ker valt ter re - de, nu is het schip aan land. Het

41
woord is vlees ge - wor - den, Gods Zoon reikt ons de hand.

45
4 2